

Vanuit overtuiging

Romano Boshove

Ik was nog maar kort raadslid toen ik een gesprek had met een christelijk collega-raadslid. Het ging over een motie en wie die dan zou indienen. Toen legde hij mij uit dat het voor hem niet uitmaakte, want hij baseert zijn politiek op de bijbel. “Daarvoor hoef ik geen erkenning of eer. Ik stel mij ten dienste aan Jezus Christus.” Daar voegde hij aan toe: “Maar dat zul jij niet begrijpen.”

Daar heb ik vaak aan teruggedacht. Want inderdaad: ik voer mijn politiek niet vanuit een religieuze overtuiging. Maar wel vanuit een andere overtuiging: dat iedereen gelijk behandeld zou moeten worden, maar dat het in de praktijk niet gebeurt. En de diepe overtuiging dat we alles in onze macht moeten doen om de samenleving eerlijker te maken. Of je dat naastenliefde noemt of omkijken naar elkaar maakt mij niet uit.

schien lost een spreidingswet dat op, maar liever zie ik een beweging van onderop waarin mensen, vanuit welke overtuiging dan ook, hun bestuurders wijzen op hun morele plicht om de humaniteit te laten zien. Omdat als je onze vrijheid en veiligheid echt waardeert, je dat graag deelt met mensen die op zoek zijn naar een vrij en veilig heenkomen.

En het moet gezegd; de landelijke politiek doet lijken alsof de humaniteit en verdraagzaamheid ver te zoeken zijn. Kijk alleen al naar een kabinet dat valt om een opgeklopte crisis voor politiek gewin van de rechtse partijen en institutioneel racisme bij de belastingdienst. Dan begrijp ik dat het cynisme toeneemt. Maar juist dan is het cruciaal dat we blijven opstaan voor onze progressieve en sociale waarden. Als we dat niet doen zal de



kunt gaan doen dan politiek actief zijn. Niet erkenning als drijfveer, dus wat dan wel? Het gevoel dat je alles binnen je macht hebt gedaan om je omgeving eerlijker en duurzamer te maken. En zien hoeveel goede mensen er om je heen vanuit allerlei functies exact hetzelfde doen: de omgeving, het land of de wereld een stukje mooier maken.

‘Ook ik hoef geen erkenning of eer.’

Net als dat het mij niet uitmaakt of je spreekt over rentmeesterschap of over duurzaamheid. Of je dat vanuit geloofsovertuiging doet of vanuit een andere overtuiging.

In mijn eigen gemeente Hardenberg zie je dat zowel de raad breed gedragen de stap zette om vluchtelingen op te vangen. Als middelgrote gemeente pakken we onze verantwoordelijkheid en bieden we een heenkomen voor 800 mensen die dat nodig hebben. Maar ik zie ook, zeker om ons heen, gemeenten die al jarenlang niks doen. Mis-

meerderheid meegezogen worden in de negatieve spiraal die Rechts Nederland probeert in te zetten door een ‘wij tegen zij’-gevoel te creëren. Juist nu is het aan ons om een positief en reëel alternatief neer te zetten, waarbij we laten zien dat we de uitdagingen aankunnen zonder zondebokken te zoeken.

Om terug te pakken op het verhaal van mijn overigens zeer gewaardeerde collega-raadslid: ook ik hoef geen erkenning of eer. In alle eerlijkheid, als je daar wel naar op zoek bent, denk ik dat je beter iets anders

Ik leef in de overtuiging dat we samen alle uitdagingen aankunnen. Maar dan moeten we ons niet laten verdelen. Dan mag het niet uitmaken of je dat doet vanuit een religieuze of een andere overtuiging. Wat uitmaakt is dat we samen, zij aan zij, gaan voor een sociaal en groen land. Met volle overtuiging. ●

Romano Boshove is fractievoorzitter van GroenLinks Hardenberg en Regio-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen.